



SOCIOLOGIE

CHRIS DE STOOP

Wanneer het water breekt, De Bezige Bij, 279p



Chris De Stoop slaagt er meesterlijk in u met een waargebeurd Vlaams-Vietnamees levensverhaal aan het denken te zetten over de migratieproblematiek. Zo'n 35 jaar geleden spoelden de Zuid-Vietnamese bootvluchtelingen in het Westen aan, op de vlucht voor een meedogenloos en corrupt communistisch regime. Een aantal belandde in ons land. Traag op gang komend, vertelt De Stoop het avontuur van de moegetergde visser Hung, die in augustus 1981 met zijn vissersschuit vluchtte. Zonder zijn vrouw en zijn tros kinderen, maar met 63 radeloze passagiers. Een anoniem massagraf in de eindeloze Zuid-Chinese Zee dreigde, tot de Belgische cargo E.R. Brugge de stervende groep oppikte. Hung kwam in het koude maar knuffelende Vlaanderen terecht, levenslang verteerd door heimwee. Later kwam zijn kroost legaal over. Dochter Quyen ontpopte zich tot een succesvolle zakenvrouw, maar wordt steeds meer verscheurd tussen haar Belgische adoptie-land en haar Vietnamese roots. Zachtmoedig én schokkend tekent De Stoop hoe vluchtelingen in hun wanhopige zucht naar een beter leven, alles riskeren en geen rust vinden. **(pvb)**

© 2018 De Bezige Bij, Amsterdam



Gazet van Antwerpen/Vrijdag: Stad en Rand 27/10/2018, bladzijden 14 & 15
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever
via Gazet van Antwerpen/Vrijdag: Stad en Rand

